



Djokjakarta, 22 Juli 1920

Van den Directeur der
Hog. Middelb. school
Djokjakarta

Geachte Directeur

In antwoord op uw geacht schrijven van 21. dierz. heb ik de eer u mede te deelen dat de leerling R. M. Koesoemangrat geen zoon van mij is, maar slechts onder mijn toezicht voorgedij staat.

Opzichende leerling heeft voor zijn studie inclusief zijn levensonderhoud een beurs uitkering van f 100.- (honderd gulden) 's maands.

Hy leeft geheel afgescheiden van mijn inkomsten en hy zou misschien meerschadelijk geld moeten betalen dan zijn inkomsten het kunnen dragen, indien u de mijne tot grondslag. Mog. zou wille nemen.

Hoogachtend
P. A. P.